

De Belijdenis van Belhar is als tekst vooral een stuk om te lezen en te bespreken. Voor gebruik als geloofsbelijdenis in een liturgisch kader bewerkte ds. Ina Koeman (Borgerhout) de Belharbelijdenis. Er wordt vanuit gegaan dat de geloofsbelijdenis wordt uitgesproken door twee voorgangers (V1 en V2) en door alle gemeenteleden (A)

V1 Wij geloven in de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die door zijn Woord en Geest zijn Kerk verzamelt en samenroept uit heel het menselijk geslacht, haar beschermt tegen inslapen en gemakzucht en haar verzorgt opdat het verzoeningswerk van Christus zichtbaar wordt

V2 Daarom geloven wij, dat de eenheid van de kerk een gave en een opdracht is, waartoe het volk van God voortdurend opgebouwd moet worden.

V1 Wij geloven dat God door zijn levenscheppende Woord en Geest de machten van zonde en dood en daarom ook van onverzoendheid en haat, bitterheid en vijandschap overwonnen heeft.

V2 Daarom geloven wij dat deze boodschap ongeloofwaardig wordt gemaakt in een land dat op christelijkheid aanspraak maakt, maar waar ongelijke behandeling van mensen op grond van ideologieën, van ras, afkomst of sekse normaal en rechtvaardig wordt gevonden en wordt ondersteund door een zogenaamde democratische wetgeving.

A Daarom verwerpen wij elke leer, elke theologie, elke ideologie die de scheiding van mensen op grond of ras, afkomst of sekse sanctioneert en daardoor de verzoening in Christus bij voorbaat belemmert en ontkracht.

V1 Wij geloven dat God zichzelf geopenbaard heeft als de Ene die gerechtigheid en ware vrede onder mensen wil brengen; dat Hij in een wereld vol onrecht en vijandschap op een bijzondere wijze de God van de noodlijdenden, de armen en de ontrechten is en dat Hij de Kerk roept om Hem hierin na te volgen.

V2 Daarom geloven wij dat de Kerk mensen in elke vorm van lijden en nood moet bijstaan, wat onder andere ook inhoudt dat de kerk zal getuigen en zal strijden tegen elke vorm van ongerechtigheid.

A Daarom verwerpen wij elke ideologie die vormen van ontrechting legitimeert en elke leer die niet bereid is om vanuit het Evangelie zo'n ideologie te weerstaan.

V1 Wij geloven dat de Kerk geroepen wordt om dit alles te belijden en te doen in gehoorzaamheid aan Jezus Christus, haar enige Hoofd, al zouden ook de overheden en verordeningen van mensen daartegen zijn en al zou straf en lijden daaraan verbonden zijn.

A *Jezus is de Heer. Aan de enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest komt toe, eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen*

(In deze vorm werd de belijdenis voor het eerst gebruikt in de kerkdienst bij het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Egbert Rooze te Antwerpen)